

## Programma Samen Zingen 19 maart 2022

Samenzang:

### **Psalm 9: vers 1, 2 en 11**

1. Ik zal met al mijn hart den HEER,  
Blijmoedig geven lof en eer;  
Mijn tong zal mijn gemoed verzellen,  
En al Uw wonderen vertellen.

2. Ik zal in U, mijn God, van vreugd  
Opspringen, in den geest verheugd;  
Uw naam zal door mijn psalmgezangen,  
O Allerhoogste, lof ontvangen.

11. Zingt zingt den HEER, die eeuwig leeft,  
Die Sion tot Zijn woning heeft;  
En laat voor aller volken oren,  
Met psalmgezag, Zijn daden horen.

*Opening met gebed*

Samenzang:

### **Als g'in nood gezeten (nummer 8 liedbundel): vers 1 en 2**

1. Als g' in nood gezeten, geen uitkomst ziet,  
wil dan nooit vergeten: God verlaat U niet.  
Vrees toch geen nood, 's Heeren trouw is groot,  
en op 't nacht'lijk duister, volgt het morgenrood.  
Schoon stormen woeden, ducht toch geen kwaad;  
God zal u behoeden, uw Toeverlaat.

2. God blijft voor u zorgen, goed is de Heer',  
en met elke morgen, keert Zijn goedheid weer.  
Schoon g' in 't verdriet, nergens uitkomst ziet,  
groter dan de Helper, is de nood toch niet.  
Wat ons ontviele, Redder in nood,  
red slechts onze ziele, uit zond' en dood.

### **Psalm 107: vers 8 en 10**

8. Laat zulken eer bewijzen  
Aan 's HEEREN gunst en macht,  
En al Zijn wond'ren prijzen  
Voor 't menselijk geslacht;  
Hij was 't, voor Wien gereed  
De koop'ren deuren weken,

Die ijs'ren grend'len deed  
In duizend stukken breken.

10. Doch riepen z' in d' ellenden  
Den HEER ootmoedig aan,  
Hij deed hun angsten enden,  
En hen 't gevaar ontgaan;  
Hij zond Zijn krachtig woord,  
Hij deed hen bij zich schuilen,  
Bracht hun genezing voort,  
En rukte z' uit hun kuilen.

**Heer ik hoor van rijke zegen (nummer 41 liedbundel): vers 1, 2 en 3**

1. Heer, ik hoor van rijke zegen  
die Gij uitstort keer op keer,  
laat ook van die milde regen,  
dropp'len vallen op mij neer,  
ook op mij,  
ook op mij,  
dropp'len vallen ook op mij.

2. Ga mij niet voorbij, o Vader,  
Zie hoe mij mijn zonden smart;  
Trek mij met Uw koorden nader,  
Stort Uw liefd' ook in mijn hart.  
ook in mij,  
ook in mij,  
stort uw liefde ook in mij.

3. Liefde Gods zo rein zo krachtig,  
bloed van Jezus, rijk en vrij.  
Gods genade, sterk en machtig,  
o verheerlijk U in mij.  
Ook in mij, ook in mij,  
o verheerlijk U in mij.

**In het vroege morgenlicht (nummer 59 liedbundel): vers 1, 2, 3 en 4**

1. In het vroege morgenlicht  
komt Gods boodschap tot de zijnen.  
Engelenmond brengt het bericht  
dat de droefheid doet verdwijnen.  
Wat beloofd werd, is voldaan!  
Onze Heer is opgestaan!

2. Uitverkoren kerk van God,  
wil voor satans macht niet beven.  
Veilig, zeker blijft uw lot,  
Christus heeft de dood verdreven.

Ook uw morgenstond breekt aan,  
Sions Vorst is opgestaan!

3. Zie Hij leeft en Hij komt weer  
ten gerichte op de wolken.  
Dan buigt alle knie zich neer,  
alle zondaars, alle volken  
treden voor de rechter aan.  
Ja, de Heer is opgestaan!

4. O, die dag van heil en loon,  
dag van jubel, dag van glorie  
Wie ontsliepen in Gods Zoon,  
zullen opstaan in victorie.  
't Eeuwig licht is opgegaan.  
Onze Heer is opgestaan!

*Muzikaal intermezzo (Gerrald en Lennart van Weelden)*

*Psalm 77*

*Via Dolorosa*

Samenzang:

**U Woord is een lamp (nummer 99 liedbundel): vers 1 (2x achter elkaar zingen)**

Uw woord is een lamp voor mijn voet  
en een licht op mijn pad.  
Uw woord is een lamp voor mijn voet  
en een licht op mijn pad.  
Uw woord is een lamp,  
Uw woord is een licht.  
Uw woord is een lamp voor mijn voet  
en een licht op mijn pad.

**Psalm 52: vers 7**

7. Mijn God, U zal ik eeuwig loven,  
Omdat Gij 't hebt gedaan;  
'k Verwacht Uw trouwe hulp van boven;  
Uw waarheid zal bestaan;  
Uw naam is voor 't oprecht gemoed  
Van al Uw gunstvolk goed.

**Psalm 40: vers 4 en 8**

4. Brandofferen, noch offer voor de schuld,  
Voldeden aan Uw eis, noch eer.  
Toen zeid' ik: "Zie, ik kom, o HEER;  
De rol des boeks is met Mijn naam vervuld.  
Mijn ziel, U opgedragen,  
Wil U alleen behagen;

Mijn liefd' en ijver brandt:  
Ik draag Uw heil'ge wet,  
Die Gij den sterv'ling zet,  
In 't binnenst' ingewand."

8. Verheug het volk, verblijd hen allen, HEER,  
Die naar U zoeken t' elken stond';  
Leg steeds Uw vrienden in den mond:  
"Den groten God zij eeuwig lof en eer."  
Schoon 'k arm ben en ellendig,  
Denkt God aan mij bestendig;  
Gij zijt mijn hulp, mijn kracht,  
Mijn redder, o mijn God,  
Bestierder van mijn lot,  
Vertoef niet, hoor mijn klacht.

**Rust mijn ziel, uw God is Koning (nummer 95 liedbundel): vers 1 en 2**

1. Rust mijn ziel, uw God is Koning,  
heel de wereld zijn gebied.  
Alles wisselt op zijn wenken,  
maar Hij zelf verandert niet.

2. Rust mijn ziel, uw God is Koning!  
Wees tevreden met uw lot!  
Zie, hoe alles hier verandert,  
en verlang alleen naar God!

*Muzikaal intermezzo (Maurits ten Hoor, Hans Keur, Diana de Wit)  
Daar juicht een toon*

Samenzang:

**Wees gegroet, gij eersteling der dagen (nummer 105 liedbundel): vers 1 en 2**

1. Wees gegroet, gij eersteling der dagen,  
morgen der verrijzenis,  
bij wiens licht de macht der hel verslagen  
en de dood vernietigd is!  
Heere Jezus, trooster aller smarten,  
zon der wereld, schijn in onze harten,  
deel ons zelf de voorsmaak mee  
van der zaal'gen sabbatsvreê!

2. Op Uw woord, o Leven van ons leven,  
Werpen wij het doodskleed af!  
Door de kracht uw Geestes uitgedreven,  
Treden w'uit ons zonden graf.  
Leer ons daag'lijks, leer ons duizen werven,  
In Uw kruisdood meegekruisigd sterven,

En herboren opgestaan achter U ten hemel gaan.

**Eens zal op de grote morgen (nummer 29 liedbundel): vers 1, 2, 3 en 4**

1. Eens zal op de grote morgen  
klinken het bazuingeschal,  
dan zal Jezus wederkomen  
als de rechter van 't heelal.  
Wie zal op die grote morgen  
buigen voor die Majesteit?  
Wie zal op die grote morgen  
vluchten voor die heerlijkheid?

2. Eens zal op de grote morgen  
't mensdom zwijgen, eind'lijk stil;  
Dan zal Jezus Christus vragen:  
"Wat deed u om Mijntwil?"  
Wie zal op die grote morgen  
buigen voor die Majesteit?  
Wie zal op die grote morgen  
vluchten voor die heerlijkheid?

3. Eens zal op de grote morgen  
Jezus' macht worden erkend;  
Dan zal ieder mens beseffen,  
Dat Gods Woord geen leugens kent.  
Wie zal op die grote morgen  
buigen voor die Majesteit?  
Wie zal op die grote morgen  
vluchten voor die heerlijkheid?

4. Eens zal op de grote morgen  
blank en bruin worden vereend;  
kleur of ras is niet belangrijk,  
maar Gods gunst aan ons verleend.  
Wie zal op die grote morgen  
buigen voor die Majesteit?  
Wie zal op die grote morgen  
vluchten voor die heerlijkheid?

**Zegen ons Algoede (nummer 114 liedbundel): vers 1, 2 en 3 (staand; tevens dankgebed voor de avond).**

1. Zegen ons Algoede,  
neem ons in Uw hoede  
en verhef Uw aangezicht,  
over ons en geef ons licht.

2. Stort, op onze bede,  
in ons hart Uw vrede,

en vervul ons met de kracht,  
van Uw Geest bij dag en nacht.

3. Amen, amen, amen,  
dat wij niet beschamen,  
Jezus Christus onze Heer,  
amen, God, Uw naam ter eer.