

Vragen bij Zondag 5

Kinderen:

1. We hebben dus straf verdiend (vr. 12). Hoe kunnen we aan die straf ontkomen en weer door God in genade aangenomen worden? Probeer het antwoord eens met eigen woorden uit te leggen.
2. 'In generlei wijze' (vr. 13). Wat betekent dat?
3. Waarom kan een dier of een engel niet voor onze zonden betalen? (vr. 14). Lees Hebreëën 10 vers 4 eens voor.
4. Waarom scheldt God de straf niet 'gewoon' kwijt?
5. Welke bekende reformator probeerde eerst zelf de schuld bij God te betalen? Hoe deed hij dat?
6. Wat is een middelaar? Ken je iemand in je omgeving die ook wel eens middelaar is?
7. Waarom moet de Middelaar Die ons kan verlossen 'sterker zijn dan alle schepselen'?
8. Als de Heere in je leven komt, ga je graag naar de kerk. Welke vrouw ging ook al weer graag naar de akker om aren op te rapen? Hoe heette de man die ervoor zorgde dat er genoeg was om op te rapen?
9. Wanneer zoek je iets? Wie wordt er gezocht in vraag 15? Welke belofte staat er in Spreuken 8 vers 17?

Jongeren:

1. Onze Catechismus is in Zondag 5 als een kundig arts die eerst een duidelijke diagnose stelt voordat hij een medicijn voorschrijft. Wat bedoelen we hiermee? Denk ook eens aan ons spreekwoord: 'Zachte heelmesters maken stinkende wonden.'
2. Hoe komt het toch dat we zelf altijd maar weer willen betalen? Geloven we eigenlijk wel wat er in Romeinen 3 vers 12 staat?
3. Kun je uit je eigen leven voorbeelden noemen waaruit blijkt dat we God tevreden willen stellen?
4. In alle wereldgodsdiensten is er een vorm van zelfverlossing. Hoe wordt dat geprobeerd in de islam en in het jodendom?
5. Wat bedoelen we met de uitdrukking: 'Minder zonden doen en groter zondaar worden'?
6. Aan welke vier eisen moet de Middelaar en Verlosser voldoen om aan Gods gerechtigheid te voldoen?
7. Welk vers uit Jesaja 9 laat zien dat de Messias God en mens in één persoon was?
8. De verklaring van deze Zondag eindigt met de tekst: 'O, alle gij dorstigen, komt tot de wateren ...' Zoek deze tekst eens op in Jesaja. In dit gedeelte staat ook dat we van de honger niet kunnen leven. Waar kunnen we dan alleen van leven? Zie ook Johannes 6 vers 22 en verder.